

Mededogen & Omzien naar Elkaar



RIGDZIN

Rinpoche heeft in Tibet het Vistaproject opgezet, dat scholing van nomadenkinderen financieel mogelijk maakt. Ten bate van dit project zijn producten te koop. Opbrengst komt ten goede aan het Vistaproject. Zie ook www.vistaproject.org
Meer informatie over Rinpoche vindt u op: www.amnyi-trulchung.org

Toegang: vrije donatie

Aanmelden: Barbera en Jack Wever

email: bambie-jack@hetnet.nl

tel: 06-10922949

Graag vooraf aanmelden via email of mobiel

Locatie: Bij  de Boerentuin
Geerling 11
1611 BT Bovenkarspel

Lezing door Tibetaanse lama

Amnyi Trulchung Rinpoche

Donderdag 6 juni, 19.30 – 21.30 uur

Zonder mededogen kunnen we niet overleven. Zonder omzien naar de ander, leven we alleen. In het boeddhisme is de beoefening van bodhichitta of mededogen, de belangrijkste les van het leven.

De basis is het respect voor alle levende wezens en het bewustzijn dat we ons zonder de (spiegelende) ander niet kunnen ontwikkelen tot een volledig en gelukkig mens.

Tijdens deze lezing zal Rinpoche ons stap voor stap uitleggen wat mededogen is en de diepe betekenis van 'omzien naar elkaar'. Zo leren we onze alledaagse ervaringen te gebruiken om mededogen te ontdekken en te ontwikkelen. En dan zal blijken dat dit voor iedereen te bereiken is.

Amnyi Trulchung Rinpoche is een boeddhistische leraar die reeds enkele jaren in het westen woont. Zijn vriendelijke en informele manier van lesgeven, maken zijn lessen toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloof of achtergrond.

Rinpoche spreekt engels, vertaling is mogelijk.